

# Carnaval in Dommelbaorzedurp



Fien, hedde gj eigenlijk wel us goed naar die naam van diejen Prins gekeken. Die hiet Prins kusje kusje! Nee Ties, er staat Prins Alfredo XX. Die XX; dat zijn Romeinse cijfers en die betekenen 20.

In Dommelbaorzedurp heeft ook Prins Alfredo een narrenstaf tot zijn beschikking. De narrenstaf van Prins Alfredo noemen we "Krokeledokus", als symbool van macht en houvast voor zijn onderdanen, de baorskes en baorzinnekes.



$I + I =$   
 $V + II =$   
 $V + V + I =$   
 $X + X + I =$

Legenda:  
 I = 1      V = 5      X = 10

Ties & Fien zijn samen aan het carnavallen. "En we gaan nog nie naar huis... nog lange nie.. nog lange nie... en we gaan nog nie naar huis..." "Uhm Ties, maar waar gaan we dan wel naar toe?"

Een narrenstaf is een ander typisch symbool van de nar en is een op de nar gelijkende pop. In oude culturen was de nar iemand die ons de spiegel voorhoudt en ons aldus uitnodigt de eigen onvolmaaktheid te zien. Daarom is het ook mogelijk dat de nar geen op zichzelf lijkende pop maar een spiegel bij zich heeft.



Tegenwoordig komen we nog steeds verwijzingen tegen naar de narrenstaf. "Alle gekheid op een stokje" bijvoorbeeld is een uitdrukking die gebruikt wordt als verzoek om op te houden met grapjes maken en een kwestie nu in alle ernst te bespreken of als aankondiging dat je zelf ophoudt met grappen maken. Het woord stokje in de uitdrukking verwijst naar de narrenstaf.



Onze Janus, de veldwacht er heeft trek; Weten jullie wat hij wel zou lusten?



- 9 = frikandel
- 10 = snert
- 11 = worstenbroodje


  
 $= 7$   
 $= 7$   
 $= 7$

7      7      7

Elk plaatje staat gelijk aan een getal van 1 tot en met 4. Als je de plaatjes bij elkaar optelt, moet de uitkomst gelijk zijn aan de getallen die je aan de rechterkant en onderaan ziet staan.

